

REJSE TIL VESTPREUSSEN:

Onsdag den 2/10 til og med onsdag den 9/10 2024

Karin Michaëlis rejste flittigt rundt i Europa og USA, besøgte mennesker, holdt foredrag, skrev reportager, mødte kolleger og kulturpersonligheder.

En af hendes rejser gik til Danzig (i dag polsk: Gdansk) og rundt i Vestpreussen og Østpreussen. Rejsen varede 10 dage og fandt sted fra 6. til 15. marts 1930.

Denne rejse har vi lyst til at gentage. Vandre direkte i Karins fodspor. Af praktiske og geopolitiske grunde tager vi dog kun den første halvdel af hendes rejse, der foregik i Vestpreussen (i det nuværende Polen), men ikke anden halvdel af rejsen der foregik i den del af Østpreussen, der i dag ligger i Rusland og til dels i Litauen.

Og 10 dage er også for langt (ikke for hende, men for os), så det passer med den halve rejse. Vi tager afsted med tog/bus, færge og tog, selvom der er lidt langt. Men det er jo skønt at køre i tog.

REJSEPLAN:

Onsdag den 2/10: Afgang fra Københavns Hovedbanegård 8:44, afgang fra Gedser 11:15, færge til Rostock (2 timer) og tog derfra til Stettin (polsk: Szczecin)(4 timer). Overnatning i Stettin.

Torsdag den 3/10: Tog Stettin-Gdansk (5 timer). Gdansk er en fantastisk havneby i det hele taget. Vi kan prøve at finde Steffensweg 10, hvor Karin spiste middag hos den tyske generalkonsul, besøge stadsarkivet og Marienkirche eller (som Karin) besøge Westerplatte, hvor 2. verdenskrig startede 9 år senere.

Fredag den 4/10: I Gdansk. Rundt i Karins fodspor. Og vi bliver også lige vist rundt i det nye flotte "The City Culture Institute". Aften: besøg i operaen.

Lørdag den 5/10: Udflugt med S-tog til Gdingen (polsk: Gdynia) og Zoppot (polsk: Sopot). Evt Solidarnosc-museet i Gdansk om eftermiddagen (kan jeg anbefale). Nogle vil gerne lave et sidespring denne lørdag og i stedet besøge koncentrations- og udryddelseslejren Stutthof (34 km fra Gdansk). Her var bl.a. 150 danske kommunister interneret fra 1943. I alt 60.000 mennesker blev myrdet i lejren. Man skal tage sig sammen for at tage derhen.

Søndag 6/10: Tog til Marienburg (polsk: Malbork) (24 minutter), hvor det kæmpestore borganlæg er Unesco verdensarv. Karin blev også vist rundt på det store flotte nye rådhus. Jeg har ikke kunnet finde ud af, om det eksisterer i dag, men det gør det kønne gamle rådhus, så det kan vi se, hvis det nye blev ødelagt under krigen sammen med det meste af byen. En lille udflugt til Montauer Spitze kunne også være sjov. Så tager vi det sene eftermiddagstog til Elbing (polsk: Elblag) (28 kilometer).

Her så hun den gamle by og det historiske museum sammen med Overborgmester Merten, hvorefter de drak te på Central-Hotel sammen med litterært interesserede personligheder. Vi kan prøve at gøre det samme, selvom Hr. Merten ikke findes mere og måske heller ikke Central-Hotel. Men litterært interesserede personligheder kan vi selv stille med.

Mandag den 7/10: I Elbing

Tirsdag den 8/10: Med tog fra Elbing tilbage til Stettin (5 timer). Tur rundt i Stettin og forhåbentlig en koncert om aftenen i den meget moderne nye Filharmonia.

Onsdag den 9/10: Stettin-København

PRAKTISK:

Det bliver ialt 7 overnatninger, så der bliver udgifter til hotel, tog/bus, færge, s-tog, sporvogn, bus, entrébilletter, operabillet og billet til Filharmonia. Hvis man skal have enkeltværelse kan det alt i alt gøres for 4.800,- (danske). Og det bliver kun 4.000,- (danske), hvis man kan overnatte i et delt dobbeltværelse.

Dertil kommer mad og drikke (som er billigt i Polen) og udgifter til spontane/individuelle ting. Det betaler vi bare hver især undervejs.

De 4.000,- eller 4.800,- skal indbetales senest den 1/5. Så bestiller og køber jeg de forskellige ting. Jeg prøver at få så mange rabatter som muligt, og hvis der bliver penge tilovers, udbetaler jeg dem som lomme penge til hver enkelt undervejs på turen.

Husk at tjekke pas og blåt sygesikringsbevis, om de er ved at udløbe, og om man skal få lavet et nyt inden den 2/10.

ORIENTERING HOS PAUL OPSTRUP : paul@litteraturhaus.dk, tlf. 28440104

TILMELDING senest 1. maj og oplysning om indbetaling samme sted.